



INTERVIEW MET PLEEGMOEDER LINDA

“DOOR DE BOSK HEB IK HET LANGER VOL KUNNEN HOUDEN”

Disclaimer: de naam van de geïnterviewde is veranderd i.v.m. privacy

Linda is pleegmoeder van drie kinderen van 8, 10 en 12 jaar. Haar pleegkinderen maken gebruik van onze dagopvang (BSB) en het logeren. Daarnaast heeft de jongste ons GoedgeDaan traject succesvol afgerond. Zij vertelt waarom de inzet van de zorg bij ZorgInitiatief de Bosk voor haar het verschil heeft gemaakt.

Het samengestelde gezin bestaat uit 7 kinderen. Linda en haar man namen de zorg op zich voor de drie pleegkinderen. “Het is belangrijk dat het gevoel goed is als je aan pleegzorg begint, je moet matchen met een kind. Als die klik er niet is wordt de zorg te zwaar en dat is niet wenselijk in een gezin.” Die klik was er en dus bleven de kinderen. Na verloop van tijd werd wel duidelijk dat de hulpvraag van de kinderen zwaarder was dan gedacht. De draaglast

en draagkracht raakten uit balans en dus gingen Linda en haar man op zoek naar hulp. “We wilden een goede plek voor de kinderen, met geschoold personeel en een vast en betrokken team. De ontvangst van het personeel bij ZorgInitiatief de Bosk was heel goed. We werden warm onthaald en mochten op locatie kijken hoe het eraan toe gaat. We zagen hoe de kinderen die er al waren én de medewerkers er rondliepen, hoe warm de sfeer was, en daar kregen we een goed gevoel bij. Dat zie je ook echt wel anders en daarom kozen we voor ZorgInitiatief de Bosk”

“Zonder de Bosk weet ik niet of de pleegkinderen nog bij ons hadden gewoond”

Wennen

Er brak een periode aan van wennen, voor iedereen. De kinderen gingen naar de dagopvang (BSB) en Logeren in Harkema. “In het begin was het natuurlijk wennen, voor zowel de kinderen als ons. Maar de kinderen vonden snel hun plekje. De regels en doelstellingen die wij thuis hanteren sluiten aan bij die van de Bosk en dat vinden we erg fijn. De communicatie is fijn, we weten ver van tevoren welke kinderen en begeleiders aanwezig zullen zijn. Voorspelbaarheid betekent niet dat het gegarandeerd is, zo werkt het leven ook niet. Maar jullie doen wel jullie stinkende best om open en duidelijk te zijn. Het is een warm nest en er is een vaste groep kinderen. Ze begroeten je ook alsof je bij de inboedel hoort, dat voelt weer vertrouwd en eigen”

De inzet van de dagopvang gecombineerd met logeren gaven Linda en haar man weer ruimte en tijd voor zichzelf én elkaar. “Wij zitten met drie verschillende leeftijden van 8, 10 en 12 jaar. Maar die kunnen tegelijk bij jullie ondergebracht worden. Dat is niet bij elke zorginstelling zo. Onze pleegkinderen vragen best wat aandacht en soms wil je ook even kunnen opladen of met je biologische kinderen iets kunnen doen. Dat is het voordeel van jullie brede aanbod.”



In Harkema bieden we o.a. onze dagopvang en logeren voor kinderen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking of gedragsuitdagingen.

GoedgeDaan

Toen het na verloop van tijd steeds minder goed ging met de jongste op school vroeg Linda binnen haar zorgnetwerk om hulp. “Na goed overleg met Kim (coördinator van de dagopvang) gaf ze aan dat jullie ook schoolvervangende (GoedgeDaan) trajecten bieden. Dat moment was onze redding, er is heel veel werk verricht bij onze jongste. Hij hield de structuur en het ritme van school aan en werd elke dag begeleid. Dat traject is echt heel waardevol geweest. Als hij thuis was gaan zitten was er niks veranderd. Door de inzet van de medewerkers van de Bosk en zijn eigen inzet kon hij het GoedgeDaan traject succesvol afsluiten en heeft hij door kunnen stromen naar RENN4 (gespecialiseerd onderwijs) “

Hulp vragen

Linda merkt ook onder andere (pleeg)ouders dat de stap naar het inschakelen van hulp niet altijd makkelijk is. “Het gaat bij ons om pleegkinderen, maar daar knok je net zo voor alsof het je eigen zijn. Als ouder kies je er niet voor om je kind de deur uit te doen. Het liefst wil je het zo lang mogelijk volhouden. Maar op een gegeven moment gaat de knop om en denk je: wat is wijsheid? Je gevoel zegt ik hou ze vast en laat ze nooit meer los, maar je verstand snapt dat dat deel er ook bij hoort als je goed voor ze wil zorgen. Als je dan ziet dat ze er gelukkig zijn, het meerwaarde heeft en meer kwaliteit van leven geeft, ook van je eigen leven, dan heb je win-win voor beide partijen. Door de inzet van de Bosk heb ik dingen ook weer langer vol kunnen houden en dat is heel waardevol.”

Tot slot, wat betekent de zorg bij ZorgInitiatief de Bosk voor jou?

“Jullie blijven in mogelijkheden denken. Ik verwacht van jullie geen wonderen, maar ik kan wel dingen waar ik mee zit delen en dan wordt er meegedacht. Is het een nee is is het een nee, maar waar wel een mogelijkheid is wordt deze ook aangepakt. Tuurlijk is niet alles perfect, daar moet je ook altijd eerlijk in zijn. Maar ik kan mijn zorgen of ideeën kwijt en jullie denken echt mee. Daardoor voel je je als ouder gehoord.”



Daarnaast wil Linda benadrukken hoe belangrijk de hulp is voor niet alleen de kinderen, maar juist ook de (pleeg)ouders/verzorgers. Op tijd om hulp vragen kan volgens haar echt veel verschil maken. Het verschil tussen thuis wonen of niet bijvoorbeeld.

“De inzet van de Bosk biedt mij echt een moment voor mezelf om even tot rust te komen zonder dat ik op scherp hoef te staan. De gezondheid van mijn man is de afgelopen jaren ook verminderd en het is fijn om die momenten samen dan echt te kunnen hebben. Even samen ergens naar toe, rustig in de tuin werken of gewoon even een moment voor jezelf. Het klinkt niet als veel, maar die dingen zijn zo belangrijk. Ook voor de kinderen geeft het rust. Zij zitten op hun plek en je weet dat ze daar in goede handen zijn. Heel eerlijk, zonder de Bosk weet ik niet of de pleegkinderen nog bij ons hadden gewoond. Daarom vind ik het zo belangrijk dat instanties, verwijzers en (pleeg)ouders weten dat jullie er zijn”